



PROMENAD I HAMMARBY- LEGENDARERNAS KVARTER



1. Kanalplan
2. Södermannagatan 74 och 76
3. Metargatan [Kv Draget]
4. Katarina Bangata 42
5. Kocksgatan 24
6. Kocksgatan 44
7. Bondegatan 17
8. Sofiaskolan och Barnängsgatan
9. Alsnögatan
10. Tegelviksgatan 2
11. Barnängs Tvärgränd 1



Häng med på en historisk promenad i **Axel Robert Schönthals** och andra Hammarby-legendarers fotspår. Vår ciceron är ingen mindre än Schönthal själv som med hjälp av **Benjamin Thorén** och gatuguiden **Peter Frisk** tar med dig till några viktiga landmärken i hjärtlandet på östra Södermalm.



1. Vi börjar promenaden ovanför Kanalplan, Hammarby IF:s hem sedan 1915, i korsningen Södermannagatan och Bohusgatan, eller Hammarbygatan som är det riktiga namnet och som den hette 1670–1926. ➤



◀ 2. Innan vi går Södermannagatan norrut så kan vi titta upp till vänster där det gamla hörnhuset, nummer 76, är det enda som står kvar sen man byggde om kvarteret på 1960-talet. Där växte bröderna Stig Emanuel och Åke "Plutten" Andersson upp. I nästa hus, 74:an, nu rivet, bodde Sven Bergquist som blev Svenne-Berka med svenska folket.

3. Vi går ner till nästa gata, Metargatan, och vänder oss om. Upp till vänster på Metargatan i kvarteret Draget bodde boxarbröderna Acke och Gunnar Berggren där den sistnämnde vann OS-brons 1928 i Amsterdam liksom mångårige ledaren Lennart Nyman. ▶



◀ 4. Vi knatar vidare, över Ringvägen och svänger in till vänster på Katarina Bangata. Att Lennart "Nacka" Skoglund föddes, och dog, i 42:an har nog ingen Hammarbyare missat. Inte heller att mängder av Nackavänner samlas vid porten och statyn varje julafton.

5. Södermannagatan norrut igen. Nu fyra gator upp till Kocksgatan där vi gör en instickare till vänster och nummer 24. I "dubbel-tolvan" ligger Sveriges äldsta boxningslokal och den tillhör Hammarby sedan i slutet av 1960-talet. ▶



◀ 6. Vänd om och kila österut på Kocksgatan. I nummer 44 (då 24) låg mitt (Schönthals) första hem när jag som ung flyttade upp från Norrköping. Jag bodde inneboende i ett litet hus mitt i kvarteret då tomten sträckte sig över till Åsögatan. Gatuguiden Peter Frisk står framför Coop-butiken som nu finns på platsen.



◀ **7.** Vi går tillbaka till Nytorgsgatan och kilar söderut ner till Bondegatan och tar till höger. Där, i nummer 17, föddes Hammarbys målvaktsfantom Pelle Lindbergh. Hans familj bodde i en liten etta och när Pelle var fem blev det för trångt och då flyttade de till en större modern lägenhet längre ner på Bondegatan.



9. Nu tråcklar vi oss längs med Bondegatans förlängning förbi det gigantiska bygget vid det gamla SL-garaget och ner på Tegelviksvägen och Alsnögatan som svänger in som en blindtarm till kvarteret Nektarinen. Vid trottoarkanten låg bryggan där de första Hammarbyroddarna klev i sina båtar..



11. Och så avslutar vi med att gå igenom Barnängsområdet till Barnängsgatans förlängning. Där, i gamla Barnängs Tvärgränd nummer 1 bara några meter från stranden till Hammarby sjö, bodde jag då Hammarby bildades och många år efteråt. I mitten av 1910-talet flyttade jag till Åsögatan men det är en annan historia.



8. Vi vänder om och går ner längs Bondegatan och passerar "Södermalms Oxford" Sofiaskolan, där bl a Svenne-Berka, bröderna Andersson och Lennart "Joe" Hellman (tillsammans 19 SM-guld i hockey) pluggade, och direkt efter, på andra sidan fotbollsplan, växte Pelle Lindbergh upp. Genom pojkrumsfönstret på bottenvåningen hade han en viss utsikt över sin skola genom buskarna.



10. Vi vänder upp på Tegelviksgatan söderut och följer den nästan till slutet. Nr 2 ligger i en av Barnängsfabrikens gamla byggnader. Bakom två fönster i bottenvåningen, skynda bakom en buske, bildades, om jag inte minns fel, såväl Hammarby Roddförening som Idrottsförening. I huset fanns Barnängens gymnastiksal. Nu rymmer byggnaden hela tio små lägenheter.